

PERSBERICHT

Amstelveen, 1 september 2021

Waarom mannen vrouwen onderdrukken

Accountant ontrafelt menselijke evolutie en roept om vrouwelijk leiderschap

AMSTELVEEN – De recente gebeurtenissen in Afghanistan laten zien dat vrouwenonderdrukking actueler is dan ooit. En niet alleen in Afghanistan. Feitelijk komt het overal voor, alleen de ernst van de onderdrukking verschilt per land en cultuur. Waarom gebeurt dit? Waarom worden vrouwen onderdrukt?

Monika Bankert, van huis uit accountant en interim-manager, wilde dit weten. Het antwoord is te lezen in 'Voor onze dochters'. Het boek is een persoonlijke zoektocht waarin zij haar analytische expertise inzet om het verborgene boven water te halen. Ze volgt onze evolutie vanaf de oerknal tot en met het digitale heden, ontdekt onze ware aard en hoe alles toch nog goed kan komen tussen vrouwen en mannen.

Tijdens de boeklancering op 12 september in Artis zal Monika Bankert het eerste exemplaar uitreiken aan Prof. José Jordens, onderzoeker bij Naturalis en bijzonder hoogleraar Hominin Paleoecology and Evolution aan de Universiteit Maastricht. Professor Jordens bestudeert de leefomgeving en evolutie van uitgestorven menssoorten. Zij ontdekte onder meer dat onze voorouder Homo erectus zo'n 400.000 jaar geleden op Java een geometrische graving maakte in een zoetwatermossel - mogelijk de oudste kunst ter wereld en onderdeel van een systematisch gebruik van schelpen als voedsel en gereedschap.

De geheime evolutie

'Wij zijn natuur. Wij zijn een diersoort. Het was dus logisch om eerst op zoek te gaan naar wie wij echt zijn als diersoort', aldus Monika Bankert. 'Ik wilde weten wanneer onderdrukking in onze evolutie is ontstaan.' Tijdens haar zoektocht combineerde ze kennis van verschillende disciplines. Ze kwam erachter dat onze evolutie bij de waterkant de biologische verschillen tussen de verschillende menssoorten en de andere mensapen kan verklaren. Ook vond ze een plausibele hypothese over het ontstaan van onze soort, de moderne Homo sapiens.

De successtory van religie

Religie is niet de oorzaak van onderdrukking, maar wel een van de meest doeltreffende middelen om vrouwenonderdrukking te organiseren. Hoe religie een successtory voor onderdrukking werd is een van de vele eyeopeners in *Voor onze dochters*.

Blik op de mensheid

Het prachtig geïllustreerde boek gaat verder dan *Sapiens* en *Alle mensen deugen*. Het geeft een onderbouwde beschrijving van onze meest waarschijnlijke natuurlijke evolutie. Daarnaast analyseert de auteur vanuit het biologisch perspectief onze culturele evolutie. Dit levert verrassende inzichten en nieuwe concepten op, die beeldend worden omschreven met door de auteur bedachte begrippen. Zoals de helpende helden, menselijke en goddelijke Regels, het extrabewustzijn, het hulpbrein en het steentijdgroepje 2.0. Het boek zal je blik op de mensheid doen veranderen.

En hoe het toch nog goed kan komen

'De vrouw is het prototype van onze diersoort. Zij die het goede wil doen. Zij die het leven en haar leefomgeving glans en schoonheid geeft.' Onze huidige menselijke wereld met haar ernstige problemen, waaronder onderdrukking, grote ongelijkheid en klimaat- en milieuproblemen, wacht op vrouwelijk leiderschap, aldus Monika Bankert.

Een heilig boek voor onze dochters

De auteur, zelf moeder van dochters, heeft haar boek geschreven voor alle dochters van de wereld: 'Je kunt het beschouwen als een heilig boek voor hen die het leven doorgeven. Zodat de volgende generatie vrouwen een betere toekomst tegemoet kan gaan'. Dat is overigens ook belangrijk voor mannen en zoons, voegt Monika toe. Mannen blijken namelijk gelukkiger te zijn als hun partners en moeders dat ook zijn.

'Samen op weg naar een toekomst waarin de vrouwelijke stem weer de doorslag geeft. Gelijk aan het groepsleven van alle andere dieren.'

Over de auteur:

Monika Bankert (1966) groeide op in het West-Friese dorpje Andijk. Ze is opgeleid als bedrijfseconoom en registeraccountant en heeft geruime tijd bij een groot accountantskantoor gewerkt, in Nederland en in Parijs. De laatste tweeëntwintig jaar is Monika werkzaam als interim-manager, consultant, bestuurder en toezichthouder. Op een gegeven moment werd ze zich bewust van de wereldwijde onderdrukking van vrouwen. De bestrijding van dit onrecht is sindsdien haar missie. Hoe dit aan te pakken?

De eerste stap is een haarscherpe analyse van de oorzaken, wist ze uit ervaring. In dit boek gaat Monika op zoek naar antwoorden op de nog niet eerder onderzochte waaromvraag van vrouwenonderdrukking. Zodat we daaruit kunnen afleiden hoe we samen vreedzaam en duurzaam kunnen overleven op onze aarde. Monika heeft drie dochters en is getrouwd met Marco. Hun samengestelde gezin telt zes dochters.

Bibliografische gegevens

Titel:	Voor onze dochters
ISBN:	9789492597793
NUR:	320
Auteur:	Monika Bankert
Tekstcorrectie:	Johan Krottje
Vormgeving en omslag:	Esther Snel
Fotografie:	Cindy Bakker
Uitgeverij:	BRiD Publications
Distributie:	ABC Uitgeverij
Productie:	Veldhuis Media
Uitvoering:	Softcover
Aantal pagina's:	414
Formaat:	170 mm x 240 mm
Verschijningsdatum:	12 september 2021
Prijs:	€ 29,50

Website:

Op www.monikabankert.com is meer informatie te vinden over de auteur en het boek.